

Wie vreemd gaat in het huwelijk die is.....

Stelling:

Wie vreemd gaat in het huwelijk is ook als zakenpartner niet te vertrouwen!

Over de waarheid van deze stelling heb ik heel lang nagedacht. Gaat dit nu op of niet?

Ik ben geneigd te zeggen 'Ja, dat klopt!'

Maar natuurlijk ook niet altijd. Er kunnen altijd dingen spelen in een huwelijk dat 'vreemd gaan' niet altijd betekent dat de vreemdganger niet te vertrouwen is. Dat begrijpt iedereen.

Op de één of andere manier ben ik in het zakenleven heel veel mannen (het zal ook wel opgaan voor vrouwen) tegen gekomen die mij (en anderen) in vertrouwen nemen en vertellen dat ze in het geheim 'vreemd' gaan. Vaak gaan ze er dan zelfs wel een beetje prat op. Ik wil er overigens geen waardeoordeel aan vast knopen.

Wel denk ik dan vaak. "Goh, als hij zijn huwelijkspartner stiekem ontrouw is, hoe trouw zal hij dan naar mij toe zijn of in zijn algemeen? Is deze man te vertrouwen?"

In mijn geval is mijn echtgenote ook mijn beste vriend. En die beste vriend wil ik niet belazeren en ik denk dat dat andersom ook zo zal zijn. Dat is wederzijds vertrouwen.

Ik ga ervan uit dat de partner van de vreemdganger toch ook wel één van zijn beste vrienden van hem/haar zal zijn. En die kan hij dus wel bedriegen. Waarom dan niet mij?

Hans Konig