

Goede leerschool voor 'leiderschap': het leger.

Na mijn studie kwam ik als dienstplichtige in de officiersopleiding van het leger terecht.

Met zijn tien waren wij uitverkoren om proberen officier te worden. Wij werden opgeleid door een heel fanatieke majoor en een sergeant. Wij begonnen met zijn tien en uiteindelijk werden er 7 uiteindelijk luitenant. De overige 3 werden (terecht) uitgeselecteerd.

In de zes maanden, dat deze opleiding duurde, werden wij continu onderworpen aan fysieke uitdagingen en teamopdrachten. En elke week werd er weer een ander uit ons midden tot 'baasje' uitgeroepen. En 'baasje' zijn van een groep eigenwijze (allemaal net afgestudeerde academici), fysiek uitgeputte (op maandag al veel lichamelijk inspanning en georganiseerd laat naar bed), en daardoor chagrijnige groep leeftijdsgenootjes, valt niet mee. Dan scheidt het kaf van het koren! In zo'n week werd zijn leiderschap dan zeer kritisch bekeken. De majoor was van mening dat alleen de beste leiders overeind kunnen blijven in tijden van oorlog en crisis.

In deze opleiding heb ik geleerd wat 'leiderschap' echt inhoudt. Zonder aangeboren talent, aangescherpt door ervaring, coaching en theoretische kennis is een leidinggevende bij voorbaat kansloos.

Hans Konig