

De wet van S

De wet van S is vernoemd naar de achternaam een zeer gewaardeerde zakenvriend. Zijn achternaam begint met een S. Rond 2007 heb ik hem de wet horen uitspreken. **De wet van S** is niet zo ingewikkeld.

“Hoe groter de bedragen in combinatie met ‘slecht weer’, hoe minder integer”. Op zich geen werelduitspraak. Maar hij vertelde erbij dat dit dus vooral ook gebeurt bij mensen die je nu nog erg vertrouwt en bij wie je je niet kunt voorstellen dat zij niet alles op alles zullen zetten om hun financiële afspraken na te komen, juist jegens jou.

Ik wilde het niet geloven! Ik ontkende de **wet van S**. Tot die tijd had ik altijd op mijn intuïtie vertrouwd. “Ik heb mensenkennis. Ik weet echt wel op wie ik kan vertrouwen en op wie niet!”, zo betoogde ik. Tot dit gesprek was ik nog nooit echt belazerd. Ik leende in die tijd net zo gemakkelijk geld uit aan vertrouwde personen. Nimmer twijfelde ik aan zijn of haar woord om terug te betalen. “Let maar op!”, zei meneer S. “Tot nu toe heb je nooit ‘slecht weer’ gehad.” En dat was waar.

In 2008 werd het voor het eerst ‘slecht weer’. Het ging zelfs stormen! En eigenlijk is het nooit meer helemaal ‘rustig weer’ geworden.

En inderdaad. Sinds die tijd ben ik hard gestraft voor mijn naïviteit in de ontkenning van **de wet van S**. Teveel overeenkomsten heb ik onvoldoende zakelijk afgesloten, waardoor diverse partijen de kans kregen om niet integer te handelen. Ontkennen van hun verplichting tegen beter weten in! Bang voor hun eigen hachje! Een harde leerschool.

De wet van S is een groot gevaar voor elke zakenman die het nu voor de wind gaat en is omgeven door ‘trouwe’ zakenvrienden.

Met advies voor u is: “Zet alle afspraken goed op papier, juridisch correct, compleet met handtekeningen!” Verzaak nooit ondanks het ongemakkelijke gevoel, omdat het hier immers toch zo’n vertrouwde relatie betreft en haast is geboden”. Trap niet in deze val maar denk aan **de wet van S**

Hans Konig