

## Voor jezelf beginnen? Ja of toch nee?

Als iedereen voor zichzelf begint, die er hardop over dagdroomt, dan wordt Nederland overspoelt door zelfstandige ondernemers. Ik schat in dat er nog niet eens 1% echt gaat starten. Sommigen gaan zelfs zover dat er al een uitgewerkt ondernemingsplan is geschreven. Is dat erg? Is dat gezichtsverlies? Ik vind van niet. Het bedenken en schrijven van een ondernemingsplan alleen is al hartstikke leuk en scherpt de geest.

“Voor jezelf beginnen” heeft voor velen een beetje magische klank. Dan wordt het een soort actie op een “to do” lijst net als bijvoorbeeld heet lopen van een marathon of parachutespringen.

Uiteindelijk doen vele dromers van het eigen bedrijf het dan toch niet. En dat is prima. Voor jezelf beginnen staat ook vaak voor pijn lijden of stress ondergaan. En daar staat natuurlijk weer opperste euforie tegenover als iets wel lukt. “Ondernemer zijn is continu teleurstellingen verwerken! Wie dat het beste kan is geschikt als ondernemer”, zei een groot ondernemer eens. En ik ben het daar mee eens.

Ook moet de nieuwbakken ondernemer beseffen dat slagen en falen vlak naast elkaar kan liggen. “Geluk” is een belangrijke factor die een ondernemer nodig heeft. Ik had geluk en goede klankborden om te sparren.

Je startmotieven moeten juist zijn. Je moet de echte wil hebben om te slagen. Alleen dan kan je tegen de onvermijdelijke pijn en stress!

Ik zeg: “Beter eeuwig doordromen dan het falen als zelfstandig ondernemen moeten meemaken. Maar succes als ondernemer gaat boven alles!”

Dwing geluk af en organiseer je objectieve klankbord, is mijn advies.